

The Messenger, 7 June, 1893

“De Hoop voor het Verloren Ras”

DOOR ELLEN GOULD WHITE

Alleen de genade van Christus kan het hart van steen veranderen in een hart van vlees, het levend maken voor God en het karakter transformeren, zodat een vernederd kind van de zonde een kind van God kon worden, een erfgenaam van de hemel. De mens had geen macht om de ziel te rechtvaardigen, om het hart te heiligen. Zedelijke ziekten konden alleen genezen worden door de kracht van de grote Geneesheer. Het hoogste geschenk van de Hemel, de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid, was in staat om de verlorenen te verlossen.

De enige hoop voor het gevallen ras werd gevonden in verzoening met God. Satan had God zo verkeerd voorgesteld dat de mens geen ware voorstelling had van het goddelijke karakter. Christus kwam naar de wereld en openbaarde de mens door het uitvoeren van het verlossingsplan dat *“God liefde is”*.

Toen het verlossingsplan aan de engelen werd geopenbaard, vervulde vreugde, onuitsprekelijke vreugde, de hemel. De glorie en zegening van een verlost wereld overtrof zelfs het lijden van de Prins des levens. Door de hemelse hoven weerklonk de eerste toon van het lied dat de engelen zongen boven de heuvels van Bethlehem: *“Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde, goede wil jegens de mensen.”* En het verloren paar in de hof van Eden, dat als misdadigers voor de rechtvaardige Rechter stond en wachtte op het vonnis dat hun overtreding verdiende, hoorde de eerste tonen van de goddelijke

belofte. Voordat het leven van zwoegen en verdriet dat de zonde over hen had gebracht voor hen werd afgebeeld, voordat het decreet werd uitgesproken dat het loon van de zonde de dood is, hoorden zij de belofte van verlossing. Hoewel ze moesten lijden onder de macht van hun machtige vijand, konden ze door de verdiensten van Christus toch uitzien naar de overwinning. Het mysterie van het evangelie werd in Eden uitgesproken toen God tegen de slang zei: *“Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal uw hoofd vermorzelen en gij zult zijn hiel vermorzelen.”* Als Satan het Hoofd had kunnen raken met zijn bedrieglijke verleidingen, zou de menselijke familie verloren zijn; maar de Heere had het doel en het plan van het mysterie van genade bekend gemaakt, door te verklaren dat Christus de slang onder Zijn voeten zou verpletteren.

Niet alleen de mens was in de macht van de bedrieger gekomen, maar ook de aarde zelf, de heerschappij van de mens, was door de vijand in bezit genomen. Door het verlossingsplan, door het offer van Christus, zou niet alleen de mens, maar ook zijn heerschappij worden verlost. Door de verdiensten van Christus zou alles wat de mens door de zonde had verloren, hersteld worden. De tijd zou komen dat er geen vloek meer zou zijn, maar dat de troon van God op aarde vernieuwd zou worden en Zijn dienaren Hem zouden dienen. De belofte zou vervuld worden: *“De rechtvaardigen zullen het land beërven en daarin voor eeuwig wonen.”*

Door het verlossingsplan zal een groter doel worden bereikt dan de redding van de mens en de verlossing van de aarde. Door de openbaring van het karakter van God in Christus zal de weldadigheid van de goddelijke regering voor het universum worden geopenbaard, de aanklacht van Satan tegen God worden weerlegd, de aard en het gevolg van de zonde duidelijk worden gemaakt en de eeuwigheid van de wet volledig worden aangetoond. Satan had verklaard dat de wet

van God onjuist was en dat het welzijn van het universum een verandering van haar vereisten vereiste. Door de wet aan te vallen dacht hij het gezag van de Auteur ervan omver te werpen en de hoogste trouw voor zichzelf te winnen. Maar door het verlossingsplan zouden de voorschriften van de wet volmaakt en onveranderlijk blijken, zodat uiteindelijk één vloed van heerlijkheid en liefde door het hele universum zou opstijgen en Hem die op de troon zit en het Lam voor eeuwig en altijd eer en lof zouden toebrengen.

De bewoners van alle werelden zullen overtuigd worden van de rechtvaardigheid van de wet in de omverwerping van de rebellie en de uitroeiing van de zonde. Toen de mens, misleid door Satans macht, ongehoorzaam was aan de goddelijke wet, kon God die wet niet veranderen, zelfs niet om het verloren ras te redden. God is liefde en de wet veranderen zou betekenen dat Hij Zichzelf verloochent en de principes omverwerpt waarmee het welzijn van het universum is verbonden.

De uitvoering van het verlossingsplan openbaart niet alleen aan mensen maar ook aan engelen het karakter van God, en door de eeuwen van eeuwigheid heen zal het kwaadaardige karakter van de zonde begrepen worden en wat het de Vader en de Zoon gekost heeft om een opstandig ras te verlossen. In Christus, het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld, zullen alle werelden de tekenen van de vloek aanschouwen, en engelen zowel als mensen zullen eer en glorie toekennen aan de Verlosser door Wie zij allen beveiligd zijn tegen afvalligheid.

De doeltreffendheid van het kruis behoedt het verlost ras voor het gevaar van een tweede val. Het leven en de dood van Christus onthullen op effectieve wijze de misleidingen van Satan en weerleggen zijn aanspraken. Het offer van Christus voor een gevallen wereld trekt niet alleen mensen, maar ook engelen tot Hem met banden van onverbreekelijke eenheid. Door het verlossingsplan worden de gerechtigheid en barmhartigheid van God volledig

gerechtvaardigd en tot in de eeuwigheid zal rebellie nooit meer opkomen en het universum van God nooit meer getroffen worden door lijden.



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.KRACHTVANBOVEN.NL
THE MESSENGER, JUNE 7, 1893