

HET SPIRITISME



Wat wordt er precies onder spiritisme verstaan?

“Het geloof in de frequente communicatie van intelligentie uit de geestenwereld door middel van fysieke verschijnselen, die zich gewoonlijk manifesteren via een persoon met een bijzondere ontvankelijkheid of vatbaarheid; een zogenaamd medium.” —*Webster*.

“De kernwaarheid van het spiritisme is de kracht en de mogelijkheid van de terugkeer van geesten, onder bepaalde voorwaarden, om te communiceren met mensen in een materiële vorm.” —*N. F. Ravlin, Spiritualist lecturer of California*.

2. Bestond deze leer al in de oudheid?

“Sla geen acht op hen die geesten oproepen, en zoek geen tovenaars op, opdat u niet door hen verontreinigd wordt: Ik ben de HEERE, uw God.” Lev. 19:31.”

“Het fenomenale aspect van het moderne spiritisme reproduceert alle essentiële principes van de magie, hekserij en tovenarij uit het verleden. Dezelfde krachten zijn betrokken, dezelfde intelligenties zijn aan het werk.” —F.F. Morse, in *“Practical Occultism,”* p. 83.

3. Hoe kijkt God naar tovenaars?

“En Ik zal tot u naderen om te oordelen, en *Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars.*” Mal. 3:5.

4. Hoe noemt Hij de tovenaars?

“Luister daarom niet naar ... uw tovenaars, noch naar uw magiërs; ... want zij profeteren een leugen tot u om u ver van uw land te verwijderen.” Jer. 27:9, 10.

5. Wat zegt de wet uit de oudheid betreffende heksen en mensen met een familiale geest?

“Een man of vrouw die een familiale geest heeft of een tovenaars is, *zal zeker ter dood worden gebracht.*” Lev. 20:27; Deut. 18:10-12; Ex. 22:18.

OPMERKING Familiaire geesten zijn bovennatuurlijke entiteiten – die in de Bijbel wordt omschreven als demonen of kwaadaardige geesten – welke nauw verbonden zijn met een persoon, met name heksen, tovenaars of mediums en staan deze bij, begeleiden ze of dienen ze. Vaak verschijnen deze entiteiten in dierlijke vorm.

6. Waaronder classificeert Paulus hekserij?

“Afgoderij, hekserij, haat, tweedracht, jaloezie, toorn, ruzie, opstand, ketterijen. ... Ik heb u vroeger ook gezegd dat *zij die zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.*” Gal. 5:20-23.

7. Wat moet men doen als men gevraagd wordt om een familiale geest te raadplegen?

“En wanneer zij tot u zullen zeggen: “Zoek onder degenen die geesten oproepen”, en tot tovenaars die piepen en mompelen: *zou een volk niet zijn God moeten raadplegen?*” Jes. 8:19.

8. Is het mogelijk om elke geest te toetsen?

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar toets de geesten of zij van God zijn.” 1 Joh. 4:1.

9. Met wat moeten we hen beproeven?

“*Tot de wet en tot het getuigenis*: als zij niet spreken volgens dit woord, dan is er geen licht in hen.” Jes. 8:20.

10. Moeten we vertrouwen hebben in tekenen of wonderen die worden getoond door hen die ons van God proberen weg te leiden?

“En het teken of wonder geschiedde, waarover hij tot u sprak, zeggende: Laten wij andere goden volgen, die u niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; *Gij zult niet luisteren naar de woorden van die profeet*, noch naar die dromer; Want de HEERE, uw God, stelt u op de proef, om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.” Deut. 13:2, 3.

11. Welke handelwijze dient men onder deze omstandigheden te volgen?

“Gij zult de HEERE, uw God, volgen, Hem vrezen, Zijn geboden bewaren en Zijn stem gehoorzamen, En u zult hem dienen en u aan hem vasthouden.” Vers 4. Dat wil zeggen, men moet zich niet met dergelijk werk bemoeien, maar zich in plaats daarvan vasthouden aan het woord van God.

12. We worden gewezen op de “wet en het getuigenis”, waarmee we deze geesten, die beweren stemmen van de doden te zijn, moeten beproeven. Hoeveel weet iemand na zijn dood nog van wat er onder de mensen gaande is?

“Gij verandert zijn gelaat en stuurt hem weg. Zijn zonen ontvangen eer, *en hij weet het niet*, zij worden vernederd, maar *hij merkt het niet*.” Job 14:20, 21.

13. Weet hij ook maar *iets*, of heeft hij herinneringen?

“De levenden weten dat ze zullen sterven, maar *de doden weten niets* en ontvangen ook geen beloning meer, want *hun nagedachtenis is vergeten.*” Pred. 9:5.

14. Wat voegt de wijze man hieraan toe, dat voorgoed het idee uitsluit dat de doden naar de aarde terugkeren om met de levenden te communiceren?

“Ook hun liefde, hun haat en hun afgunst zijn nu verdwenen; *ook hebben zij voor eeuwig geen deel meer aan wat er onder de zon gebeurt.*” Vers 6.

15. Als er dan wonderen worden verricht door geesten die zich voordoen als de geesten van onze overleden vrienden, waaraan kunnen we die dan toeschrijven?

“Want zij zijn *demonische geesten, die wonderen verrichten* en uitgaan naar de koningen der aarde en de hele wereld om hen te verzamelen voor de strijd op die grote dag van God de Almachtige.” Opb. 16:14.

16. Wat zal kenmerkend zijn voor de afvalligheid van het geloof in de “laatste dagen”?

“De Geest nu spreekt uitdrukkelijk, dat in de laatste dagen sommigen van het geloof zullen afvallen en *zich zullen overgeven aan verleidende geesten en leerstellingen van duivels.*” 1 Tim. 4:1.

17. Hoe zal Satan de mensen misleiden?

“En het is geen wonder, want de Satan zelf is getransformeerd in een engel des lichts.” 2 Kor. 11:14.

18. Welke rol zullen zijn dienaren voor het einde op zich nemen?

“Het is daarom geen wonder als ook zijn dienaren worden getransformeerd tot dienaren van de gerechtigheid.” Vers 15 .

19. Zal Satan proberen de komst van Christus na te bootsen door middel van tekenen en wonderen?

“Als iemand dan tegen u zegt: “*Zie, hier is Christus, of daar*”, geloof het niet. Want er zullen valse christussen opstaan en valse profeten, en *zij zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodanig dat zij, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.*” Matth. 24:23, 24.

20. Wat moet er direct gebeuren nadat deze tekenen en wonderen zijn getoond?

“De Heer zal verteren met de geest van zijn mond en vernietigen met de glans van zijn komst; zelfs hij wiens komst is naar de werking van Satan, met alle macht en tekenen en bedrieglijke wonderen, en met alle misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan.” 2 Thess. 2:8-10.

21. Wat zullen degenen dan zeggen die hun liefde voor de waarheid hebben behouden?

“En op die dag zal men zeggen: Zie, dit is onze God, op Hem hebben wij gewacht, en Hij zal ons redden. Dit is de HEER, op Hem hebben wij gewacht, en wij zullen blij zijn en ons verheugen over zijn verlossing.” Jes. 25:9.

KRACHTVANBOVEN.NL



OORSPRONKELIJKE TITEL EN JAAR VAN PUBLICATIE: *"BIBLE READINGS FOR THE HOME CIRCLE"*, 1888,
PP. 215-218, *"SPIRITUALISM"*.

PACIFIC PRESS PUBLISHING COMPANY, OAKLAND, CALIFORNIA.

COPYRIGHT 1888: REVIEW AND HERALD PUBLISHING COMPANY.

NEDERLANDSE VERTALING, VORMGEVING EN DRUK: KRACHTVANBOVEN, 2026

KRACHTVANBOVEN.NL

**KRACHT
VAN
BOVEN**