

AFWEZIG ZIJN UIT HET LICHAAM



O ver welk onderwerp spreekt Paulus in 2 Korintiërs 5:1-8?

“Want wij weten dat, als onze aardse woning, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen.” Vers 1. In dit vers wordt gesproken over de huidige en toekomstige toestand van de gelovige.

2. Terwijl we hier “in ons aardse huis” zijn, in “deze tabernakel”, dat wil zeggen, in deze huidige sterfelijke staat, wat is onze toestand?

“Want hierin zuchten wij, vurig verlangend bekleed te worden met ons huis dat uit de hemel komt. Wij die in deze tent wonen, zuchten, omdat wij belast zijn; niet omdat wij ontkleed zouden willen worden, maar bekleed, opdat het sterfelijke door het leven zou worden verzwoegen..”
Verzen 2, 4.

3. Waar drukt de apostel hetzelfde feit nog meer uit?

“Want wij weten dat de hele schepping tot nu toe zucht en in barensnood verkeert.” Rom. 8:22.

4. Welke drie condities, of gemoedstoestanden, brengt de apostel ter sprake?

1. Een positieve conditie in dit huidige leven, bekleed met “ons aardse huis” (2 Kor. 5:1), “deze tabernakel” (vers 4);
2. Een negatieve conditie, in vers 3 “ontkleed” of “naakt” genoemd, dat wil zeggen, in de dood, in het graf;
3. Nog een positieve conditie, wanneer het sterfelijke wordt “opgeslokt,” wanneer we bekleed worden met ons huis uit de hemel. Verzen 2, 4.

5. Op welke van deze omstandigheden wachtte en verlangde de apostel?

“Want hierin zuchten wij, vurig verlangend bekleed te worden met ons huis dat uit de hemel komt.” Vers 2.

6. Wat spreekt hij uit met betrekking tot de tweede of middelste toestand?

“niet omdat wij ontkleed zouden willen worden.” Vers 4.

7. Hoe wordt bewezen dat Paulus uitzag naar de opstanding, toen hij de wens uitsprak om bekleed te worden met het huis uit de hemel?

Volgens de parallelle tekst in Romeinen 8:23: “En niet alleen zij, maar ook wijzelf, die de eerste vruchten van de Geest hebben ontvangen, ook wijzelf zuchten inwendig, *wachtend* op de aanneming, namelijk *de verlossing van ons lichaam.*”

8. Wanneer zal het *lichaam* verlost worden?

“Want de Heere zelf zal uit de hemel neerdaal met een luide roep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in Christus zullen eerst opstaan.” Zie Filip. 3:20, 21.

9. Wanneer wordt de sterfelijkheid opgeslokt door het leven?

“Zie, ik openbaar u een geheimenis: Wij zullen niet allen sterven, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar moment, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken En de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijk worden, en dit sterfelijke moet

onsterfelijk worden, Dan zal het woord dat geschreven staat, in vervulling gaan: De dood is verslagen door de overwinning.” 1 Kor. 15:51-54.

OPMERKING —De uitdrukking “naakt” of “ontkleed” moet verwijzen naar iemands toestand na de dood. Maar hoe kan men zeggen dat iemand ontkleed is, als hij, als een bewust, onstoffelijk wezen, bij de dood onmiddellijk het hemelse verblijf betreedt? Het is duidelijk dat als een onsterfelijke ziel het “huis uit de hemel” is, een individu, nadat het van het “aardse” huis, het lichaam, is verlost, twee huizen zou hebben – één huis teveel dan nodig. Als het tweede huis echter de veronderstelde onsterfelijke ziel is, en men die *nu* in zijn lichaam bezit, dan kan het niet waar zijn dat die “eeuwig in de hemel” is. Al met al is het duidelijk dat de apostel hier spreekt over het toekomstige verlostte lichaam.

10. Als het huis uit de hemel het toekomstige, verlostte, onsterfelijke lichaam is, hoe kan er dan gezegd worden dat “wij het hebben”?

“En dit is het getuigenis: Dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, *en dit leven is in Zijn Zoon.*” 1 Joh. 5:11. En dus “Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” Vers 12. Dit leven hebben wij in het vooruitzicht, *door geloof*. Dit leven is gelijk aan de verlostte staat, die Paulus “ons huis uit de hemel” noemt, en die wij op dezelfde manier bezitten. Het is eeuwig in de hemel, omdat het Gods vaste en onveranderlijke voornemen is om het ons te schenken.

11. Wanneer is iemand geschikt om bij de Heer te zijn?

Pas als hij verlost is van alles wat sterfelijk en vergankelijk is. 1 Kor. 15:50; 1 Thess. 4:17.

12. Naar welke conditie verwijst de apostel in 2 Korinthe 5:6 dan met de woorden: “inwonend in het lichaam”?

Naar de eerste conditie waarover in vers 1 gesproken wordt.

13. Naar welke conditie verwijst hij met de uitdrukking: “Bij de Heer zijn”?

Naar de derde conditie. Ze hoeven niet per se direct met elkaar verbonden te zijn. Er kan enige tijd tussen verstrijken, zoals we hebben aangetoond.

KRACHTVANBOVEN.NL



OORSPRONKELIJKE TITEL EN JAAR VAN PUBLICATIE: *"BIBLE READINGS FOR THE HOME CIRCLE"*, 1888,
PP. 163-164, *"ABSENT FROM THE BODY"*.

PACIFIC PRESS PUBLISHING COMPANY, OAKLAND, CALIFORNIA.

COPYRIGHT 1888: REVIEW AND HERALD PUBLISHING COMPANY.

NEDERLANDSE VERTALING, VORMGEVING EN DRUK: KRACHTVANBOVEN, 2026

WWW.KRACHTVANBOVEN.NL

KRACHTVANBOVEN.NL

**KRACHT
VAN
BOVEN**