

Signs of the Times, 18 Mei 1888

De Relatie van Christenen tot Christus en de Kerk

1 Korinthe 12:26; Hebreëën 4:15; Efeze 4:31, 32; Kolossenzen 3:12-17; Filippenzen 2:3-5; Efeze 4:15, 16; Romeinen 13:10; Johannes 13:34, 35; 1 Korinthe 12:27

De apostel Paulus vergelijkt de kerk, sprekend over de kerk van Christus, met het menselijk lichaam en haar leden. De eenheid die tussen de leden van het lichaam bestaat, vertegenwoordigt de eenheid die tussen de leden van de kerk zou moeten bestaan. De wederzijdse afhankelijkheid van de volgelingen van Christus wordt geïllustreerd door de afhankelijkheid van de leden van het lichaam van elkaar. “Nu bent u het lichaam van Christus, en de leden in het bijzonder.” “En als één lid lijdt, lijden alle leden mee; Als één lid wordt geëerd, verheugen alle leden zich erover.” Deze vergelijking, die de kerk vertegenwoordigt, heeft de meest tedere betekenis voor Gods volk, zowel wat betreft hun relatie tot Christus als tot elkaar. Zoals in het natuurlijke lichaam het lijden van één lid door elk deel van het wezen wordt erkend, zo bereikt in de kerk de zwakte of het verdriet van één lid met zijn invloed alle anderen; en de kracht van één is de winst van allen. Christus, het hoofd van de kerk, wordt “aangeraakt door het gevoel van onze zwakheden”.

Overdenkend de intimiteit van de relatie tussen de volgelingen van Christus, schrijft Paulus: “Bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Laat alle bitterheid, toorn, boosheid en kwaadsprekerij van u weggaan, met alle kwaadwilligheid. En weest vriendelijk jegens elkander, teder van hart, elkander vergevend, gelijk ook God om Christus’ wil u vergeven heeft.” “Doe dan, als uitverkorenen van God, heilig en geliefd, barmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid van geest, zachtmoedigheid, en lankmoedigheid aan; verdraag elkander en vergeef elkander, zo iemand tegen een ander twist; gelijk Christus u vergeven heeft, zo doet ook gij. En doe boven dit alles de naastenliefde aan, die de band

der volmaaktheid is. En laat de vrede Gods heersen in uw harten, waartoe ook gij geroepen zijt in één lichaam; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen in alle wijsheid; onderwijst en vermaant elkander in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend met genade in uw harten voor de Heer. En wat gij ook doet in woord of daad, doet alles in de naam van de Heere Jezus, met dankzegging aan God en de Vader door Hem.” “Laat niets geschieden door twist of ijdelheid, maar laat ieder in nederigheid van gezindheid de ander beter achten dan zichzelf. Kijk niet ieder naar zijn eigen dingen, maar ieder ook naar de dingen van anderen. Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was.”

We zijn uit de wereld gehaald om leden te worden van de kerk, het lichaam van Christus. We moeten komen tot volmaakte harmonie van gevoelens en eenheid van geloof. “Door de waarheid in liefde te spreken” moeten we: “in alles opgroeien tot Hem, die het hoofd is, Christus; uit Wie het gehele lichaam, goed samengevoegd en verdicht door wat elk gewricht inbrengt, naar de doelmatige werking in de mate van elk deel, het lichaam vermeerdert tot opbouw van zichzelf in liefde”. De natuurlijke gebreken van onze karakters mogen niet tot verdeeldheid leiden. We moeten onze wil aan God overgeven, totdat elke gedachte in gehoorzaamheid aan Christus is gebracht. Er is werk voor ons te doen voordat we in staat zullen zijn om zo harmonieus samen te werken als wordt voorgesteld door de vereniging van het lichaam.

Zij die belijden lid te zijn van Gods familie, en die verwachten op een dag rond zijn troon te staan, moeten voorzichtig zijn om hier de geest te cultiveren die in de hemel zal heersen. “Liefde is de vervulling van de wet,” en de liefde van Jezus in het hart zal zijn kerk samenbinden in banden van christelijke gemeenschap, zoals die gemeenschap die zal bestaan in de hoven hierboven. We hoeven niet te dwalen, want we bezitten in het leven van Jezus een volmaakt patroon om onze levensdaden naar te vormen en het feit dat we Hem zo slecht voorstellen zou ons nederig moeten maken en ons ertoe moeten brengen liefde en verdraagzaamheid te betrachten tegenover

anderen die dwalen. Tenzij we nederigheid cultiveren met het oog op onze eigen tekortkomingen, zal er in ons een element van hardhartigheid ontwikkeld worden dat verwant is aan dat in het karakter van Satan. Kritiek, kilte en verdeeldheid in de kerk zullen het werk van de Heilige Geest van God tenietdoen.

Er moet een werk in ons karakter worden verricht dat ons geschikt maakt voor de grote verantwoordelijkheden die Christus op ons heeft gelegd. Er moeten aan alle kanten zielen gered worden en we moeten anderen liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad, als we onze verplichtingen aan onze medemensen willen vervullen. Zij die zich overgeven aan een geest van jaloezie, die voortdurend geneigd zijn kwaad te denken en de motieven van anderen te beoordelen, zijn geen bezitters van de liefde van Christus, noch geschikt voor Zijn heilige dienst.

Wanneer een broeder in dwaling verkeert, hoevelen wenden zich dan af en laten hem aan zichzelf over om zijn verkeerde weg te vervolgen, om van Christus en de waarheid af te wijken! En niet alleen behandelen ze hem met verwaarlozing, maar hun onverstandige woorden en onverschillig gedrag versnellen hem op de neerwaartse weg. Is dit de barmhartige Geest van Christus? Als iemand wegvalt, moeten we hem dan in nog grotere duisternis duwen? Kwam Jezus, de Zoon van God, niet om te zoeken en te redden wat verloren was? "Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was." Was onze Verlosser niet teder en barmhartig voor iedereen? Weende Hij niet over hen die Zijn barmhartigheid afwezen en strekte Hij niet de hele dag Zijn handen uit naar een opstandig volk? We zouden medelijden moeten hebben met onze medemensen, want zij zijn gekocht met het bloed van Christus. We zijn niet zo sympathiek als we zouden moeten zijn. Deze eigenwaarde moet met wortel en tak worden uitgeroeid, deze geest van zelfingenomenheid en hypocrisie moet worden getemperd. We zijn hier niet geplaatst om onszelf te behagen of te verheerlijken, maar om God te verheerlijken en te leven voor het welzijn van de mensen.

Iedere christen zou tegenover de dwalende dezelfde medelijden moeten hebben als hij tegenover zichzelf zou hebben; maar in veel gevallen zijn juist degenen die zelf het gevoeligst zijn voor berisping, het meest gevoelloos tegenover degenen die zij veroordelen. Als een broeder zich vergist, hoe gemakkelijk is het dan om anderen over zijn fout te vertellen voordat er een woord tegen hem gezegd is. Zo'n handelwijze is niet in overeenstemming met de Bijbelse regel. God wil niet dat we de gebreken van anderen voor de ongelovige wereld of zelfs voor de broeders in de kerk aan het licht brengen, behalve als dat nodig is om de Bijbelse leiding uit te voeren.

God wil dat we in de kennis van de waarheid komen zoals die in Jezus is, en dan zullen we vanuit ons hart daden van vriendelijkheid doen die anderen tot zegen zullen zijn; dan zal iedereen weten dat de waarheid van God iets heeft gedaan voor het karakter en het leven van degenen die belijden het te geloven, dat Christus door het geloof in het hart woont, en dat religie een levende realiteit is.

Christus is bedroefd over onze hardheid van hart, over ons gebrek aan liefde en berouw. God wil dat we liefde hebben; veel beter te veel dan te weinig. God zelf is liefde; we zouden op Hem moeten lijken. Christus is vol medelijden; we zouden dagelijks van hem moeten leren en Zijn lessen in liefde in praktijk moeten brengen door de tedere geest te tonen die Hij manifesteerde. Het kost ons niet meer moeite om woorden van troost en vriendelijkheid te spreken dan woorden van hardheid en jaloezie. We moeten proberen het gebroken hart te verbinden en de gewonde geest te genezen. We zullen geen verlangen hebben om anderen in vernedering voor ons neer te halen als we gedreven worden door de liefde van Christus. Ons hele verlangen zal zijn om de gedachten van degenen om ons heen op te heffen en de geesten te verheffen, om de waarheid te verheffen en mensen tot de Redder van de wereld te trekken.

Er zijn mensen om ons heen die sterven door gebrek aan de liefde van Jezus, zoals uitgedrukt in het leven van Zijn volgelingen. Wanneer de levenloze handen over de stille borst gevouwen zijn, hoevelen

hebben dan gewenst dat ze zachtvaardiger, tederder waren geweest. Je kunt geen belijdenis doen in de oren van de doden, maar je kunt wel liefde en verdraagzaamheid tonen aan de levenden. O, dat iedereen het voorrecht zou waarderen dat nu gegeven wordt om het bestaan van de mensen om hen heen te verzachten door het liefdevolle medeleven dat het verdrietige en eenzame hart zo kan opbeuren en bemoedigen!

Mannen en vrouwen die een verantwoordelijke positie bekleden, moeten heel zorgvuldig omgaan met degenen die onder hun hoede staan, door liefde te vermengen met vastberadenheid, bemoediging met discipline en troost met correctie. Waarom zou je niet net zoveel tederheid en vaardigheid aan de dag leggen bij het genezen van de zieke ziel als bij het behandelen van het zieke lichaam? Als je iemand ziet afdwalen van de kudde, ga dan naar hem toe en probeer hem terug te brengen. Laat hem met een zachtmoedige en liefdevolle geest zien dat je zijn ware vriend bent en dat je, door hem te vertellen over zijn fouten, wordt gedreven door liefde voor zijn ziel. Werk ijverig, broeders; want deze zielen zullen, als ze gered worden, onze metgezellen zijn rond de troon van God.

Christus verlangt van ons dat we elkaar liefhebben. Hoeveel, zal het kruis van Golgotha beantwoorden. Hij heeft ons liefgehad tot in de dood, en Hij gebiedt ons om "elkaar lief te hebben, zoals Ik u heb liefgehad". "Hieraan zullen alle mensen zien dat gij Mijn discipelen zijt, als gij elkander liefhebt." En wanneer deze wederzijdse verdraagzaamheid en tederheid een realiteit onder ons is, zullen we de betekenis begrijpen van de vergelijking die de apostel gebruikt om de gemeente van Christus voor te stellen. "Gij zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder." Dan zult u elkaars lasten dragen en zo de wet van Christus vervullen.



Nederlandse Vertaling door krachtvanboven
www.krachtvanboven.nl

<https://m.egwwritings.org/en/book/820.8833#8837>