

Signs of the Times, 27 Januari 1888

Ik Zal Terugkomen

Johannes 14:1-3; Lukas 24:50; Handelingen 1:11; Psalm 24:7-10; Johannes 17:24; Mattheüs 25:21, 23; Openbaring 5:12; Kolossenzen 3:4; Mattheüs 25:6; 1 Thessalonicenzen 5:4, 5; Jesaja 33:24; Lukas 13:24; Johannes 14:3

“ Laat uw hart niet verontrust zijn; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; ware het niet zo, Ik zou het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u een plaats bereid heb, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijt, waar Ik ben.”

De tijd van Jezus' verraad, lijden en kruisiging naderde; en terwijl de discipelen zich om Hem heen verzamelden, openbaarde de Heere hun de treurige gebeurtenissen die op het punt stonden plaats te vinden, en hun harten werden gevuld met verdriet. Om hen te troosten sprak Hij deze tedere woorden: “Laat uw hart niet verontrust worden... Ik zal terugkomen en u bij Mij ontvangen.” Hij leidde hun gedachten weg van de taferelen van verdriet, naar de woningen van de hemel en de tijd van hereniging in het Koninkrijk van God. “Ik ga een plaats voor u bereiden.” Hoewel Hij van hen weg moest gaan en naar Zijn Vader moest opstijgen, zou Zijn werk voor degenen van wie Hij hield niet ten einde zijn. Hij moest woningen klaarmaken voor degenen die, omwille van Hem, pelgrims en vreemdelingen op aarde zouden zijn.

Na Zijn opstanding “leidde Hij hen naar Bethanië en hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen werd gescheiden en ten hemel werd gedragen.” En terwijl Hij opging, vroegen twee stralende engelen aan de discipelen: “Waarom staat gij naar de hemel te staren? Deze zelfde Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal zo komen als gij Hem in de hemel hebt zien gaan.” Kunt u zich voorstellen dat zij, toen zij teruggingen

naar Jeruzalem, tegen elkaar zeiden: “Welnu, de Heere heeft ons verlaten. Wat is nu het nut om te proberen volgelingen voor Jezus te winnen? Laten we terugkeren naar onze netten. Laten we ons oude werk weer oppakken. Wat kunnen we doen tegen de tegenstand van de wereld?” Er is geen verslag van zo'n gesprek. Er is geen regel geschreven of een hint gegeven dat zij de gedachte hadden om de dienst van hun opgevaren Heere te verlaten voor de dienst van zichzelf en de wereld. De hand van de Verlosser was uitgestrekt in het zegenen van Zijn discipelen die Hij had achtergelaten toen Hij opsteeg. Zij hadden Zijn heerlijkheid gezien. Hij was weggegaan om woningen voor hen te bereiden. Er was in hun verlossing voorzien en als ze trouw waren in het naleven van de voorwaarden, zouden ze Hem zeker volgen naar de wereld van oneindige vreugde. Hun harten waren gevuld met liederen van vreugde en lof.

We hebben allemaal dezelfde reden om dankbaar te zijn. De opstanding en hemelvaart van onze Heere is een zeker bewijs van de triomf van de heiligen van God over de dood en het graf, en een belofte dat de hemel openstaat voor hen die hun gewaad van het karakter wassen en wit maken in het bloed van het Lam. Jezus is opgevaren naar de Vader als een Vertegenwoordiger van het menselijk ras, en God zal diegenen die Zijn beeld weerspiegelen daartoe brengen om Zijn glorie te aanschouwen en met Hem te delen.

Hoewel de discipelen tot ver in de hemel hadden gestaard tot hun Heere uit hun zicht was verdwenen, zagen ze niet de engelen die zich om hun geliefde bevelhebber verzamelden. Jezus leidde een schare gevangenen die bij Zijn opstanding uit het graf waren opgestaan. Terwijl het glorieuze gezelschap de poorten van de eeuwige stad nadert, zingen de engelen. “Hef uw hoofden op, o gij poorten; en wordt opgeheven, gij eeuwige deuren; en de Koning der heerlijkheid zal binnenkomen.” En de engelen die de poorten bewaken antwoorden: “Wie is deze Koning der heerlijkheid?” De begeleidende engelen antwoorden: “De Heere der heerscharen, Hij is de Koning der heerlijkheid.” Terwijl de glorieuze stoet binnenrijdt, staan de engelen

op het punt om te buigen in aanbidding voor de Heere der heerlijkheid; maar Hij gebarde ze terug. Voordat Hij hun eerbetoon toestaat, moet Hij weten of Zijn offer voor het gevallen ras door de Vader is geaccepteerd. Hij moet weten of de prijs die betaald is voor de verlossing van de verlorenen voldoende is geweest om hen los te kopen uit de macht van de zonde en het graf. Dit is de alles absorberende gedachte in de boezem van de Verlosser. Te midden van de pracht en praal van de hoven der heerlijkheid, te midden van tienduizend maal tienduizend en duizenden die wachten om hun kronen aan Zijn voeten te werpen, vergeet Hij niet degenen die Hij op aarde heeft achtergelaten om tegenstand, verwijten en hoon te dragen. Nadat de Vader Hem heeft verzekerd dat het betaalde losgeld is geaccepteerd, heeft Hij nog een verzoek voor hen die in Hem geloven en in Zijn voetsporen treden: “Vader, Ik wil dat ook zij, die Gij Mij gegeven hebt, bij Mij zijn, waar Ik ben; opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.” Hij vroeg dat Zijn discipelen in Zijn vreugde en in Zijn heerlijkheid mochten ingaan; en uiteindelijk zal de trouwe dienaar van de Heere de blijde woorden horen: “Gaaf in de vreugde van uw Heer.”

Toen Hij klaar was met het verkondigen van zijn verzoeken, gaf de Vader het bevel: “Laat alle engelen van God Hem aanbidden.” Dan zwelt het lied van vreugde en liefde door de hemelse hoven: “Waardig, waardig, waardig is het Lam dat gedood werd en dat weer leeft, een triomferende Overwinnaar.” En diezelfde Jezus, die door talloze engelen met vreugde wordt aanbeden, komt terug om Zijn belofte te vervullen en degenen die van Hem houden tot Zich te nemen. Hebben we niet veel reden om ons te verheugen? “Wanneer Christus, die ons leven is, zal verschijnen, zo zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” De voleinding van onze hoop is nabij; de gelovigen zullen spoedig de vreugde van hun Heer binnengaan.

Er is een korte tijd gegeven opdat de bewoners van de wereld de waarschuwing zouden horen en opdat zij die willen zich zouden voorbereiden op de komst van de grote Koning. We moeten niet zijn

als de dwaze maagden. Zij zorgden niet voor olie voor hun lampen en precies op het moment dat de roep klonk: “Zie, de Bruidegom komt”, brandden hun lichten zwak en doofden. Zijn er niet velen die dezelfde onverstandige koers volgen? Ze beweren volgelingen van Jezus te zijn, maar ze bereiden zich niet voor op Zijn glorieuze verschijning en Koninkrijk. Ze gaan door met de zaken van deze wereld en hebben geen besef van de grote gebeurtenissen die op het punt staan plaats te vinden.

Christus waarschuwde ons juist met het oog op deze tijd dat we niet in beslag genomen moesten worden door de zorgen van de wereld, om de eeuwige belangen te verwaarlozen; maar hoevelen van ons laten de dingen van dit leven tussen onze zielen en het grote geschenk van de hemel komen. Hoe weinigen leven voor de glorie van God en het welzijn van de mensheid. Hoe weinigen vertellen hun kinderen over de liefde van Christus, over de hemelse woningen, over de noodzaak van geloof en gehoorzaamheid. Hoe weinigen waarschuwen hun vrienden en burens voor het snel naderende Oordeel. Mijn hart doet pijn bij de gedachte aan de ondankbaarheid van de mens jegens zijn Maker en de onverschilligheid van zielen voor hun duur gekochte verlossing. We worden gewaarschuwd dat als we niet waken en bidden, de dag van de eindafrekening ons als een dief in de nacht zal overvallen en dat ons deel zal worden aangewezen met de huichelaars en ongelovigen. “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, dat die dag u als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags.” Alle voorzieningen zijn getroffen om ons het licht te geven, en er zal geen verontschuldiging zijn op de dag van God als we in onze zonden worden overvallen. Verdriet en wee wacht op hen die geen acht slaan op de aanwijzingen van het woord des levens; maar wat een vreugde ligt er in het verschiet voor hen die zich hebben voorbereid op de komst van hun Heer! Zij zullen veranderd worden van sterfelijkheid in onsterfelijkheid. Ze zullen de Koning in Zijn schoonheid zien en Zijn beeld weerspiegelen. Ze zullen worden opgenomen om voor altijd bij de Heere te zijn.

Laten we samen voorwaarts gaan om de grote beloning te bereiken en ons aansluiten bij het lied van de verlostten. Als we ooit de lof van God in de hemel zingen, moeten we ze eerst hier zingen. Uit dankbare harten moeten voortdurend dankbare noten ontspringen en onze lippen moeten vertellen over de goedheid van de Heere en Zijn heilige Naam grootmaken. Alle klagen en murmureren moet ophouden onder de kinderen van de Allerhoogste. We zouden de gelukkigste mensen op aarde moeten zijn, omdat we een machtige Verlosser hebben in het heiligdom boven, die gestorven is opdat wij zouden leven. Uit onze droevige gezichten en woorden van klagen zou afgeleid kunnen worden dat Jezus nog steeds in het graf van Jozef lag, met een grote steen voor de deur gerold; maar ik verklaar u dat Jezus is opgestaan, dat Hij van u houdt, dat Hij u vertegenwoordigt in de voorhoven van Zijn heerlijkheid en voor u pleit. We moeten ons verheugen en God prijzen met liederen van ongeveinsde dankbaarheid. Laten we vastbesloten zijn dat als het alles kost, we de hemel zullen hebben en deelgenoten zullen worden van de goddelijke natuur.

We mogen het recht hebben om de stad binnen te gaan, van de boom des levens te eten en te delen in de oneindige vreugde van de verlostten. We mogen luisteren naar de stem van Jezus, zoeter dan alle muziek die ooit op een sterfelijk oor viel, terwijl Hij Zijn kinderen verwelkomt in hun eeuwige thuis. Zij die voor Zijn dienst hebben gekozen zullen Hem horen zeggen: "Komt, gij gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de grondlegging van de wereld." En o, wat een Koninkrijk! Er zal geen nacht zijn in de stad van goud. God en het Lam zullen haar licht zijn. Er zijn huizen voor de pelgrims op aarde. Er zijn gewaden voor de rechtvaardigen - kronen van heerlijkheid, palmen van overwinning. Alles wat ons verwarde in de voorzienigheid van God, zal dan duidelijk worden gemaakt. De moeilijk te begrijpen dingen zullen dan een verklaring vinden. De mysteries van genade zullen zich voor ons ontvouwen. Waar onze eindige geesten slechts verwarring en gebroken doelen ontdekten, zullen wij de meest volmaakte en prachtige harmonie zien. We zullen weten dat oneindige liefde deze ervaringen die het

moeilijkst en zwaarst te dragen leken, ordende. Als we ons de tedere zorg realiseren van Hem die alle dingen doet samenwerken voor ons welzijn, zullen we ons verheugen met een onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid. Pijn kan niet bestaan in de atmosfeer van de Hemel. Er zullen geen tranen meer zijn, geen begrafenisstoeten, geen rouwtekenen. “De inwoner zal niet zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont zal zijn ongerechtigheid worden vergeven.” Eén rijke vloed van geluk zal stromen en zich verdiepen naarmate de eeuwigheid voortschrijdt.

Denk hieraan, kinderen van lijden en verdriet, en verheug u in hoop. Streef er met al uw door God gegeven krachten naar om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, want “velen zullen trachten binnen te gaan, maar zullen niet kunnen.” Jezus heeft beloofd: “Ik zal wederkomen en u tot Mij nemen.” “Maar wie kan de dag van Zijn komst verdragen en wie zal standhouden wanneer Hij verschijnt? Dit is de vraag die we aan onze zielen moeten stellen. Het is aan ons, als verstandige wezens, om te overwegen of we bereid zijn om onze Heere te ontmoeten, of dat we onze affecties op de dingen van de aarde plaatsen. Als we bedenken hoe velen zijn overgeleverd aan egoïsme en genotzucht, dan raken onze harten verontrust. De zorgelozen en onverschilligen, wier voornaamste zorg hun persoonlijke en aardse belangen zijn, zullen in de buitenste duisternis worden achtergelaten, maar zij die op hun Heer wachten, met hun lampen getrimd en brandend, zullen met de hemelse Bruidegom de bruiloft binnengaan.



Nederlandse Vertaling door krachtvanboven
www.krachtvanboven.nl
<https://m.egwwritings.org/en/book/820.8576#8580>