

## “De Volheid van de Losprijs van Christus”

Door Ellen G. White

*“Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en onberispelijk voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil.”* Efeziërs 1:4, 5.

In de hemelse raad werden voorzieningen getroffen opdat mensen, hoewel overtreders, niet zouden omkomen in hun ongehoorzaamheid, maar, door geloof in Christus als hun Plaatsvervanger en Borg, de uitverkorenen van God zouden worden. God wil dat alle mensen gered worden; want er zijn ruime voorzieningen getroffen door Zijn eniggeboren Zoon te geven om de losprijs van de mens te betalen. Zij die verloren gaan, zullen verloren gaan omdat zij weigeren om door Christus Jezus tot kinderen van God aangenomen te worden. De trots van de mens weerhoudt hem ervan om de voorzieningen van verlossing te accepteren. Maar menselijke verdienste zal een ziel niet toelaten tot de aanwezigheid van God. Wat een mens acceptabel voor God zal maken is de geschonken genade van Christus door geloof in Zijn Naam. Er kan geen afhankelijkheid worden geplaatst in werken of in gelukkige vluchten van gevoelens als bewijs dat mensen uitverkoren zijn door God; want de uitverkorenen zijn uitverkoren door Christus.

De Vader richt zijn liefde op Zijn uitverkoren volk die midden tussen de mensen leven. Dit zijn de mensen die Christus heeft vrijgekocht door de prijs van Zijn eigen bloed; en omdat ze reageren op de aantrekkingskracht van Christus, door de soevereine barmhartigheid van God, zijn ze uitverkoren om gered te worden als Zijn gehoorzame kinderen. Op hen is de vrije genade van God geopenbaard, de liefde waarmee Hij hen heeft liefgehad. Iedereen die zich vernedert als een klein kind, die het woord van God ontvangt en gehoorzaamt met de eenvoud van een kind, zal tot de uitverkorenen van God behoren.

Jezus zegt: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Johannes 6:37. Wanneer de berouwvolle zondaar tot Christus komt, zich bewust van zijn schuld en onwaardigheid, zich realiserend dat hij straf verdient, maar vertrouwend op de barmhartigheid en liefde van Christus, zal hij niet worden afgewezen. De vergevende liefde van God wordt toegeëigend en vreugdevolle dankbaarheid ontspringt in zijn hart voor het oneindige medelijden en de oneindige liefde van zijn Verlosser. Dat er voor hem een voorziening was getroffen in de hemelse raad vóór de grondlegging van de wereld, dat Christus de straf van de overtreding van de mens op Zich zou nemen en hem Zijn gerechtigheid zou toerekenen, overweldigt hem met verbazing.

De Vader legde onze zonden daar waar alleen Zijn eigen ogen ze konden zien. En zoals Hij Zijn aangezicht verborg voor de onschuld van Christus, zo zal Hij Zijn ogen verbergen voor de schuld van de gelovige zondaar, vanwege de gerechtigheid die hem wordt toegerekend. De gerechtigheid van Christus die op ons gelegd is, zal ons de meest kostbare zegeningen in dit leven opleveren en zal ons eeuwig leven schenken in het koninkrijk van God.



Voor meer informatie kijk op  
[www.krachtvanboven.nl](http://www.krachtvanboven.nl)  
Our High Calling, p. 78  
The Signs of the Times, January 2, 1893