

# “ONZE VOORTDURENDE BEHOEFTE AAN GODDELIJKE VERLICHTING”

DOOR ELLEN G. WHITE

**C**hristus steeg op naar de hemel en nam een geheiligde, heilige mensheid met zich mee. Hij nam deze mensheid met Zich mee naar de hemelse hoven, en door de eeuwige eeuwen heen zal Hij haar dragen, als Degene die ieder menselijk wezen in de stad van God heeft verlost, Degene die voor de Vader heeft gepleit: “Ik heb ze in de palmen van Mijn handen gegraveerd.” De handpalmen dragen de sporen van de wonden die Hij heeft opgelopen. Als we gewond en gekneusd zijn, als we moeilijkheden tegenkomen die moeilijk te hanteren zijn, laten we dan bedenken hoeveel Christus voor ons geleden heeft. Laten wij samen met onze broeders in hemelse gewesten, in Christus zitten. Laten we de zegen van de hemel in ons hart brengen.

Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad.’ Wordt dit gebod gehoorzaamd? Houden wij van elkaar met de onzelfzuchtige liefde die Jezus voor onze ziel heeft gemanifesteerd? Als wij van Christus zijn, zullen we één zijn, net zoals Hij één is met de Vader. Zijn genade zal de harten van Zijn discipelen verenigen. Jezus nam de natuur van de mensheid aan om aan de mens een zuivere, onzelfzuchtige liefde te openbaren, om ons te leren hoe we elkaar moeten liefhebben.

Als Mens is Christus naar de hemel opgestegen. Als Mens is Hij de plaatsvervanger en borg voor de mensheid. Als Mens leeft Hij om voor ons te bemiddelen. Hij bereidt een plaats voor allen die Hem liefhebben. Als Mens zal Hij terugkomen met macht en heerlijkheid om Zijn kinderen te ontvangen. En wat ons vreugde en dank zou moeten bezorgen, is, dat God een dag heeft vastgesteld waarop Hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door de Mens Die Hij heeft aangesteld. Dan kunnen we voor altijd de zekerheid hebben dat het hele, ongevallen universum geïnteresseerd is in het grote werk dat Jezus in onze wereld kwam volbrengen, namelijk de redding van de mens.

Dezelfde Jezus Die met Zijn discipelen wandelde, Die hen op aarde onderwees, Die zwoegde en leed in Zijn menselijke natuur, is bij ons in Zijn goddelijke kracht. Hij staat aan onze rechterhand om ons te helpen in elke noodsituatie. Laten we Jezus verheffen en de Bijbelse basis voor ons ware geloof onthullen. Er is onder de gelovigen onenigheid, ongeloof en jaloezie geweest, en van de kant van sommigen een krachtige weerstand tegen licht uit de hemel. Er is mij getoond dat degenen die zich tegen het licht hebben verzet, nooit meer helder zullen zien, tenzij zij hun hart voor God vernederen en hun afvalligheid, hun vooroordelen en hun haat tegen het licht dat God heeft gezonden, belijden, dat hen, indien aanvaard, wijs zou maken tot zaligheid.

Formaliteit, wereldse wijsheid, wereldse voorzichtigheid en werelds beleid zullen voor velen de kracht van God lijken te zijn, maar wanneer ze aanvaard worden, vormt ze een obstakel om te voorkomen dat Gods licht in waarschuwingen, terechtwijzingen en raad naar de wereld komt.

Hij [Satan] werkt nu met al zijn insinuerende, bedrieglijke macht om mensen weg te leiden van de boodschap van de derde engel, die met machtige kracht verkondigd moet worden. Als Satan ziet dat de Heere Zijn volk zegent en hen voorbereidt om zijn waanvoorstellingen te onderscheiden, zal hij met zijn meesterlijke macht werken om aan de ene kant fanatisme en aan de andere kant koud formalisme binnen te brengen, zodat hij een oogst van zielen kan binnenhalen. Nu is het tijd om onophoudelijk te waken. Waak, versper de weg naar ook maar de kleinste stap die Satan onder ons kan maken.

In een van Zijn gelijkenissen vertelde Christus het verhaal van een man van wie een boze geest was uitgeworpen. [Mattheüs 12:43-45](#) De demon verlangde ernaar terug te keren naar het hart waaruit hij was verdreven. Hij kwam terug, en toen hij ontdekte dat het, hoewel geveegd en opgeruimd, nog steeds leeg was, ging hij naar binnen met zeven andere geesten die nog kwaadaardiger waren dan hijzelf, zodat de laatste toestand van die man erger was dan de eerste. De man in de gelijkenis brak met Satan, weigerde zijn werk te doen, maar het probleem met hem

was dat nadat zijn hart was geveegd en opgeruimd, hij er niet in slaagde de hemelse Gast uit te nodigen. Het is niet genoeg om het hart leeg te maken; we moeten het vacuüm gevuld hebben met de liefde van God. De ziel moet worden voorzien van de genaden van de Geest van God. Mensen kunnen veel slechte gewoonten achterwege laten en toch niet werkelijk geheiligd worden, omdat ze geen verbinding met God hebben; zij verenigen zich niet met Christus. Er staat een reservoir van kracht tot hun beschikking, maar ze denken dat ze dat niet nodig hebben. Ze blijven in de grot van ongeloof, donker, koud, zonder zon. Hoe kunnen ze de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid ontvangen?

Christen zijn vereist meer dan een geloofsbelijdenis; er moet een ernstige poging worden gedaan om te overwinnen door de genade die God vrijelijk heeft gegeven. Alle dingen om ons heen kunnen ertoe bijdragen dat we groeien in genade en kennis van Christus. Satan, de grote rebel, probeert ons altijd te verleiden om tegen God te zondigen. Hij zal valse voorstellingen introduceren en het verstand wapenen tegen de geopenbaarde wil van God, de lagere hartstochten tegen zuiverheid en zelfverloochening, de wil tegen Gods wil; het opzetten van een wijsheid van beneden om in conflict te komen met de wijsheid van boven.

De Heilige Geest is in de wereld gekomen om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen. Zal de Allerhoogste Geest als inactief worden beschouwd? Zal de wil van God op de achtergrond worden geplaatst en de wil van de mens als oppermachtig worden beschouwd? Kan dit de besturende macht zijn in Gods grote strijd om het herstel van de Zijnen?

Zij die samen met God werken, moeten met pen en stem werken om de verkeerde neigingen het hoofd te bieden, om de fouten die onder ons zijn binnengekomen te corrigeren. De waarheid moet niet langer in de buitenste voorhof worden bewaard, maar in het innerlijke heiligdom van de ziel worden gebracht. De religie van Christus vereist niet alleen het afleggen van trots, boosaardigheid, hebzucht en onrechtvaardigheid, maar het aandoen van vriendelijkheid, liefde en vrijgevigheid. Het zal voortdurend streven en doorzetten, van genade naar genade, van geloof naar groter geloof, van heerlijkheid naar grotere heerlijkheid.

De Heere gebiedt ons door de apostel Petrus: Voeg met alle ijver deugd toe aan uw geloof; en verwerf kennis; en met kennis matigheid; en met matigheid geduld; en met geduld Godzaligheid; en met Goddelijkheid: broederlijke vriendelijkheid, naastenliefde, liefde; want als deze dingen in u zijn en overvloedig aanwezig zijn, zorgen ze ervoor dat u noch onvruchtbaar noch zonder vrucht zult zijn in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. [2 Petrus 1:5-8](#)

Maar hij die deze dingen mist, is blind en kan niet ver zien en is vergeten dat hij van zijn oude zonden is gereinigd. Voor degenen die leven volgens het plan van toevoeging, zal God werken volgens het plan van vermenigvuldiging, maar degenen die belijden christenen te zijn en de christelijke genade missen, worden verblind door de aartsbedrieger. Ze denken dat ze heel wijs zijn, terwijl ze niet ver kunnen kijken en hun eigen zwakheid niet begrijpen.

Ik vraag mijn broeders: Onder welke heerschappij bevinden wij ons? Staan wij onder de heerschappij van Satan, of onder de heerschappij van Hem die Johannes zag toen hij op het eiland Patmos was, Die Zijn troon in de hemel heeft voorbereid; en Zijn Koninkrijk die over alles regeert? Engelen, cherubs en serafijnen buigen in heilige eerbied en gehoorzaamheid voor God. Tienduizend maal tienduizend en duizenden op duizenden engelen staan rondom de troon. Vanaf deze troon worden engelen gezonden om degenen te dienen die erfgenamen van de verlossing zullen zijn.

De heersende beginselen van Gods troon zijn gerechtigheid en barmhartigheid. Het wordt de Troon van Genade genoemd. Zult u goddelijke verlichting hebben? Ga naar de Troon van Genade, u zult antwoord krijgen vanaf de Zetel van Barmhartigheid. De Vader en de Zoon zijn een overeenkomst aangegaan om de wereld te redden door Christus, die Zichzelf zou geven zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geen menselijke macht of engelenmacht zou zo'n verbond kunnen sluiten. De regenboog boven de troon is een teken dat God, door Christus, Zichzelf verbindt om allen te redden die in Hem geloven.

Het verbond is zo zeker als de troon. Waarom zijn we dan zo ongelovig, zo wantrouwend? Waarom zo vaak twifelen en zo wisselvallig op God vertrouwen? Telkens wanneer we naar de troon van God komen om Zijn genade te vragen, kunnen we omhoog kijken en de regenboog van belofte aanschouwen en daarin een machtig argument vinden om aan God voor te leggen dat we het antwoord op onze gebeden zouden moeten ontvangen. Maar laat niemand zichzelf vleien dat hij de geboden van God mag overtreden en toch Zijn gunst ontvangt. In de regering van God staan gerechtigheid en genade zij aan zij. De wet kan niet ongestraft worden overtreden. Gerechtigheid en oordeel zijn de woonplaats van Zijn troon; hier hebben genade en waarheid elkaar ontmoet; gerechtigheid en vrede hebben elkaar gekust. Christus Zelf gaf de wet vanaf de berg Sinai. Hij heeft de aanspraken van de wet nergens verminderd. Hij heeft Zijn eigen leven gegeven in het verlossingsplan om de overtreding van de wet door de mens te verzoenen en hem in staat te stellen de voorschriften ervan te gehoorzamen. Gerechtigheid is tevreden. Door de verdiensten van Christus kan God rechtvaardig zijn en de zondaar rechtvaardigen die in Jezus gelooft. Christus kent de beproevingen van de zondaar; Hij kent zijn verleidingen. Hij heeft onze natuur op Zich genomen. Hij werd op alle punten verleid, net als wij, en Hij weet hoe Hij degenen moet helpen die verleid zullen worden. Hij heeft gehuild en Hij kent ons verdriet. Hij is getuige geweest van al ons verdriet. Voor allen die in Hem geloven en vertrouwen, zal Hij een schuilplaats zijn voor de wind en een schuilplaats voor de storm.

Degenen die beweren dat het voor Christus niet mogelijk was om te zondigen, kunnen niet geloven dat Hij werkelijk de menselijke natuur op zich heeft genomen; Maar werd Christus feitelijk, niet alleen door Satan in de wildernis, maar gedurende Zijn hele leven, van kindertijd tot volwassenheid niet verleid? Op alle punten werd Hij verleid, net als wij, en omdat Hij met succes verleiding onder elke vorm weerstond, gaf Hij de mens het perfecte voorbeeld; en door de overvloedige voorzieningen die Christus heeft getroffen, kunnen wij deelgenoot worden van Zijn goddelijke natuur, omdat we zijn ontsnapt aan de verdorvenheid die door de lust in de wereld heerst. Jezus zegt: "Wie overwint, zal Ik toestaan om met Mij op mijn troon te zitten, zoals ook Ik overwonnen heb en met Mijn

Vader op Zijn troon ben gezeten.” [Openbaring 3:21](#) Hier is het begin van ons vertrouwen, dat we tot het einde toe moeten vasthouden.

Als Jezus de verleidingen van Satan weerstond, zal Hij ons helpen weerstand te bieden: Hij kwam om goddelijke kracht te brengen die gecombineerd kon worden met menselijke inspanningen. Jezus was vrij van alle zonde en dwaling; er was geen spoor van onvolmaaktheid in Zijn leven of karakter. Hij behield een vlekkeloze zuiverheid onder de meest moeilijke omstandigheden. Het is waar dat Hij verklaart dat er niets goeds is dan één, namelijk God; maar opnieuw zei Hij: Ik en Mijn Vader zijn één. [Mattheüs 19:17](#); [Johannes 10:30](#) Jezus spreekt zowel over Zichzelf als over de Vader als God en claimt voor Zichzelf volmaakte gerechtigheid.

In Christus woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Dit is de reden waarom Hij, hoewel Hij op alle punten net als wij werd verleid, vanaf Zijn eerste intrede in de wereld voor de wereld stond, onbesmet door corruptie, hoewel Hij er wel door werd omringd. Moeten wij ook geen deelgenoot worden van die volheid, en kunnen wij niet zo, en alleen zo, overwinnen zoals Hij overwon?

We verliezen veel als we niet voortdurend bij het karakter van Christus stilstaan. Geloof Mij, zegt Hij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, of geloof Mij omwille van de werken. Als u Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden dat Hij u een andere Trooster zal geven, zodat Hij voor altijd bij u zal blijven; de Geest van Waarheid. [Johannes 14:11, 15-17](#) Jezus zei tegen Thomas: Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En Hij zegt over de Geest van Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet ziet en Hem niet kent. Maar u kent Hem: want Hij woont bij u en zal in u zijn. Ik laat u zonder trooster achter, Ik kom naar u toe. Ik ben de Wijnstok, u bent de ranken; hij die in Mij blijft en Ik in hem, die brengt veel vrucht voort, want zonder Mij kunt u niets doen. Als u Mijn geboden onderhoudt, zult u in Mijn liefde blijven, net zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb gehouden en in Zijn liefde blijf. [Johannes 14:17, 18](#); [Johannes 15:5, 10](#)

Waarom bent u zo traag van begrip? Waarom houdt u zich niet vast aan Jezus en put u niet uit Hem geloof, kracht en volmaaktheid van Zijn karakter, zoals de wijnstok het sap uit de levende wijnstok haalt? We moeten naar Jezus kijken en stap voor stap omhoog klimmen in het werk van overwinnen terwijl de verleidingen zich om ons heen sluiten. Door bij Christus te blijven, worden we één met Hem. Dan zijn we veilig, volkomen veilig, tegen alle aanvallen van Satan. Christus die in de ziel leeft, wordt geopenbaard in het karakter. De mens is niets zonder Christus. Maar als Christus in ons leeft, zullen wij de werken van God verrichten. Wij zullen Christus in ons leven vertegenwoordigen, wij zullen over Christus spreken omdat wij over Hem nadenken. Wij zullen in Christus opgroeien tot de volle gestalte van mannen en vrouwen in geestelijk begrip.

En dit is het eeuwige leven, opdat zij U mogen kennen, de enige ware God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Het Eeuwige Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dit thema zal het ongeloof uitblussen; en toch is Jezus, triest genoeg, uit vele, vele toespraken die door predikanten van de Zevende-dags Adventisten zijn gepredikt, weggelaten. En waarom? Omdat deze predikanten Jezus niet door geloof in hun hart hadden; zij waren niet bekleed met de gerechtigheid van Christus.

Jezus kon hen niet langs stille wateren leiden naar de groene weiden van Zijn weergaloze liefde, omdat zij niet geleid wilden worden. De liefde van Jezus is de gouden ketting die onze harten verbindt in de tederste sympathie met de mensheid en in volledige eenheid met iedere ziel die gelooft. De Geest van Jezus in mijn hart zal Jezus herkennen in de harten van mijn broeders en zusters. Onze gebeden en hoop zijn één. De kracht van een altijd blijvende Verlosser is groter dan ooit tevoren, omdat de noodsituaties groter zijn.

Oh! hoeveel we als volk hebben verloren door ons gebrek aan geloof. Wij hebben verlies geleden voor onze eigen ziel en zijn er niet in geslaagd om aan anderen, door onze woorden en ons karakter, te openbaren wat Christus is en zal zijn aan iedereen die in geloof tot Hem komt. Hij is voor

ons wijsheid en gerechtigheid en heiliging en verlossing. God eer geven betekent Zijn karakter in ons openbaren en Hem zo bekend maken. En op welke manier we de Vader en de Zoon ook bekend maken, we verheerlijken God.

Valse opvattingen over God, en dus ook over Christus worden heden ten dage uitgedragen. Mogen wij het gebed van Mozes uitspreken: Toon mij Uw heerlijkheid. Wat antwoordde de Heere? Ik zal al Mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. God had Mozes kunnen antwoorden: Waarom stelt u deze vraag? Heb Ik Mijn heerlijkheid niet geopenbaard in de bevrijding van Mijn volk uit de Egyptische slavernij? Heb Ik u niet door de rechterhand van Mijn macht bevrijd en u op een droog pad over de Rode Zee geleid? Heb Ik Mijn heerlijkheid niet geopenbaard door u brood uit de hemel te geven? Heb Ik u geen water uit de steenachtige rots gebracht? Hebt u Mijn heerlijkheid niet gezien in de vuurkolom 's nachts en in de wolk overdag? Mozes had kunnen antwoorden dat dit alles alleen maar zijn verlangen naar grotere manifestaties van Gods macht zou aanwakkeren.

De Heere heeft het gebed van Mozes verhoord, en Hij wil ons op dezelfde manier beantwoorden. Het is nodig dat onze waarneming levend wordt gemaakt, dat ons hart wordt vergroot, zodat we Zijn heerlijkheid, Zijn goedheid, Zijn verdraagzaamheid en Zijn onuitsprekelijke liefde kunnen begrijpen.

De Heere kwam voorbij en riep uit: De Heere, de Heere God, barmhartig – kostbare lichtstraal van de Zon der Gerechtigheid – lankmoedig en overvloedig in goedheid en waarheid – O wat een straal van helder licht van Zijn heerlijkheid. Barmhartigheid jegens duizenden bewarend, ongerechtigheid, overtreding en zonde vergevend – breng al deze kostbare stralen samen en praat erover, werp hun licht op het pad van hem die in duisternis wandelt. Kijk naar Christus, aanschouw de aantrekkelijke lieflijkheid van Zijn karakter, en door het aanschouwen zult u veranderd worden naar Zijn gelijkenis. De mist die tussen Christus en de ziel komt, zal worden teruggetrokken als we door geloof voorbij de helse schaduw



van Satan kijken en Gods heerlijkheid zien in Zijn wet, en [in] de gerechtigheid van Christus.

Satan probeert Jezus aan ons zicht te onttrekken, om Zijn licht te verduisteren, want als we ook maar een glimp van Zijn heerlijkheid opvangen, worden we tot Hem aangetrokken. De zonde verbergt voor ons zicht, de weergaloze charmes van Jezus. Vooroordelen, egoïsme, eigengerechtigheid en hartstocht verblinden onze ogen, zodat we de Verlosser niet kunnen onderscheiden. O, als wij door geloof tot God zouden naderen, zou Hij ons Zijn heerlijkheid openbaren, wat Zijn karakter is, en de lof van God zou uit menselijke harten voortkomen en door menselijke stemmen weerklinken. Dan zouden we voor altijd ophouden met heerlijkheid te geven aan Satan door tegen God te zondigen en over twijfel en ongeloof te spreken. We zouden niet langer moeten mopperen en treuren, en het altaar van God met onze tranen bedekken.

Het Woord van God moet verheven worden met pen en stem; verwaarloos het niet; het is de grootste dwaasheid om het manna, waarnaar de wereld hongert, uit het zicht te houden. Als we Jezus zouden aanschouwen, Zijn woorden zouden geloven en trouw zouden zijn in het weerspiegelen van Zijn beeld dat ons uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht, wat een golf van heerlijkheid zou er dan terugvloeien van de aarde naar de hemel. Het is niet Gods plan dat Zijn Woord een tweede plaats zou krijgen in ons opvoedingssysteem. Wij willen het Woord van God als onze gids. Het is ons licht; zonder zijn goddelijke stralen tasten we in duisternis. De studie ervan levert discipline op die de ziel versterkt, verheft en verrijkt. Het voorziet ons van alle goede werken en leidt ons naar veilige en rijke ondernemingen. Het is de wijsheid van God.

De Heilige Geest wordt gegeven aan iedereen die naar de stem wil luisteren; het is een zuiveraar, een heiligmaker. Zonder dit is geen ziel veilig, want iedereen worstelt met natuurlijke karaktergebreken, met zondige neigingen. Wie zal zo dwaas zijn om te denken dat hij in zijn eentje kan strijden tegen vijanden die hen keer op keer hebben overwonnen? Het hart moet voortdurend verzacht en onderworpen

worden door de Geest van Christus. In contact met de wereld, en zelfs met zaken die verband houden met de vooruitgang van de zaak, wordt het hart hard en egoïstisch, tenzij het voortdurend in contact wordt gebracht met het hart van Oneindige liefde. Het geweten wordt ongevoelig en zwak door het nalaten de stralen van de Zon der Gerechtigheid te ontvangen.

Degenen die zichzelf vleien dat ze hun tijd veilig kunnen besteden aan zakendoen, geen speciale tijden van gebed hebben in het openbaar of privé, geen geestelijke kracht putten uit de Bron van alle licht en macht, bevinden zich in de waan van de vijand.

Allen moeten vrezen om verantwoordelijkheden te aanvaarden en te dragen zonder dat zij zich ieder uur of dagelijks aan God wijden en hun wil geheel aan Hem overgeven. Vrees om met verleidingen te worden geconfronteerd, tenzij uw ziel onder de transformerende genade van Christus staat, en u vastbesloten bent om bij elke stap te onderzoeken: is dit de weg van de Heere? Vraag: "Heer, wat wilt U dat ik doe?" [Handelingen 9:6](#) Ga eerlijk om met uw eigen ziel en met uw Heer. Doe geen stap zonder God.



[WWW.KRACHTVANBOVEN.NL](http://WWW.KRACHTVANBOVEN.NL)

2025

The Review and Herald, March 9, 1905  
Letters and Manuscripts, Volume 6 (1889-1890)