

“BEREID U VOOR OM UW GOD TE ONTMOETEN”

DOOR ELLEN G. WHITE

“Laat uw lendenen omgord zijn en uw lichten branden; En weest u als mensen die wachten op hun Heere, wanneer Hij terugkomt van de bruiloft; opdat zij, wanneer Hij komt en klopt, onmiddellijk voor Hem open mogen doen. Gezegend zijn die dienstknechten, die de Heere, wanneer Hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat Hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal laten zitten, en naar voren zal komen en hen zal dienen. En als Hij in de tweede nachtwake komt, of in de derde nachtwake, en ze zo aantreft, gezegend zijn die dienaren ... Wees daarom ook u gereed: want de Zoon des Mensen komt op een uur waarop u het niet verwacht.” Lukas 12:35-40

We worden hier gewaarschuwd om onze ziel niet te beroven van de voorrechten en rechten waarin de Heere heeft voorzien, zodat we rijk mogen zijn in geloof en erfgenamen volgens de belofte. Wij moeten waken als voor een dief in de nacht. De eerste symptomen van een geestelijke slaap moeten streng worden overwonnen. De eerste neigingen tot geestelijke luiheid moeten krachtig worden weerstaan. “Wees nuchter, wees waakzaam”, spoort de apostel aan. Ieder moment moet trouw benut worden. “Wie tot het einde volhardt, die zal gered worden.” Er wordt ons verteld dat we onze eigen verlossing moeten bewerken, en de kracht waarmee we dit moeten doen wordt duidelijk vermeld: “Want het is God die zowel het willen als het werken in u werkt, naar Zijn welbehagen.”

Velen verliezen veel doordat ze minder innig, minder vurig en ijverig worden tegenover God en ten behoeve van hun medemensen. Laten allen waken en bidden, en hun huidige en eeuwige welzijn bewaken door elke verleiding te weerstaan. Laten zij oppassen dat zij zich niet tevreden stellen met krampachtige pogingen om God te dienen. Door toe te geven aan grillige impulsen en zich over te geven aan hartstochtelijke woorden en onheilige daden, bederven zij hun vooruitzicht op de gezegende hoop.

Degenen die klaar willen zijn om hun Heere te ontmoeten, moeten hun lampen gevuld houden met de olie van genade. Het was een nalatigheid om dit te doen die de dwaze maagden van de wijzen onderscheidde. Ze hadden lampen, maar geen olie; hun karakters konden de test niet doorstaan. De wijze maagden hadden niet alleen een intelligente kennis van de waarheid, maar door de verleende genade van Jezus Christus namen hun geloof, geduld en liefde voortdurend toe. Hun lampen werden aangevuld door hun vitale verbinding met het Licht van de wereld. Terwijl de dwaze maagden wakker werden en merkten dat hun lampen zwak brandden of uitgingen in de duisternis, gingen de wijze maagden, met hun lampen helder brandend, de feestzaal binnen en de poorten werden gesloten. Zeer verheugd over het geluid van de stem van de bruidegom, sloten zij zich aan bij de bruidstoet.

De olie waarmee de wijze maagden hun lampen vulden, vertegenwoordigt de Heilige Geest. “De engel die met mij sprak, kwam terug”, schrijft Zacharias, “en maakte mij wakker, zoals een mens uit zijn slaap wordt gewekt, en zei tegen mij: Wat zie je? En ik zei: Ik keek, en zie, een kandelaar geheel van goud, met een kom erop, en zijn zeven lampen daarop, en zeven pijpen voor de zeven lampen die zich bovenaan bevinden: en twee olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van de kom, en de andere aan de linkerkant ervan ... Toen antwoordde ik en zei tegen hem: Wat zijn deze twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En ik antwoordde opnieuw en zei tegen hem: Wat zijn deze twee olijftakken die door de twee gouden pijpen de gouden olie uit zichzelf lozen? En hij antwoordde mij en zei: Weet u niet wat deze zijn? En ik zei: Nee, mijn heer. Toen zei hij: Dit zijn de twee gezalfden, die de Heere van de hele aarde bijstaan.”

De gezalfden die bij de Heere van de hele aarde staan, hebben de positie die ooit aan Satan werd gegeven als bedekkende cherub. Door de heilige wezens die Zijn troon omringen, onderhoudt de Heere een voortdurende communicatie met de bewoners van de aarde. De gouden olie vertegenwoordigt de genade waarmee God de lampen van gelovigen steeds voorziet, zodat ze niet zullen flikkeren en uitgaan. Als het niet zo

zou zijn dat deze heilige olie uit de hemel werd gegoten in de boodschappen van Gods Geest, dan zouden de kwade machten volledige controle over de mensen hebben.

God wordt onteerd als wij de mededelingen die Hij ons stuurt niet ontvangen. Zo weigeren wij de gouden olie die Hij in onze zielen zou gieten om te worden meegedeeld aan degenen die in duisternis verkeren. Wanneer de oproep zal komen: "Zie, de bruidegom komt; gaat uit om Hem te ontmoeten", zullen zij die de heilige olie niet hebben ontvangen, die de genade van Christus niet in hun hart hebben gekoesterd, net als de dwaze maagden, ontdekken dat ze niet gereed zijn om hun Heere te ontmoeten. Zij hebben van zichzelf niet de macht om aan de olie te komen, en hun levens zijn verwoest. Maar als er om Gods Heilige Geest wordt gevraagd, als wij, zoals Mozes deed, smeken: "Toon mij Uw heerlijkheid", zal de liefde van God in onze harten worden uitgestort. Via de gouden pijpen zal de gouden olie aan ons worden gecommuniceerd. "Niet door macht, noch door kracht, maar door Mijn Geest, zegt de Heere der heerscharen." Door de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid te ontvangen, schijnen Gods kinderen als lichten in de wereld.

Alleen door God hier te kennen, kunnen we ons voorbereiden om Hem bij Zijn komst te ontmoeten. "Dit is het eeuwige leven," zei Christus, "opdat zij U mogen kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." Maar velen van degenen die belijden in Christus te geloven, kennen God niet. Ze hebben slechts een oppervlakkige religie. Ze houden niet van God; ze bestuderen Zijn karakter niet; daarom weten ze niet hoe ze moeten vertrouwen, hoe ze moeten kijken en leven. Ze weten niet wat rustgevende liefde is, of wat het betekent om door geloof te wandelen. Mogelijkheden om de boodschappen van Gods liefde te horen en te ontvangen worden niet gewaardeerd en niet verbeterd. Ze begrijpen niet dat het hun plicht is om te ontvangen, zodat zij anderen kunnen verrijken. Zij hebben niet het geloof dat gegeven wordt aan degenen die Christus aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser; daarom houden zij zich niet aan de laatste zes geboden. Zij wandelen niet in liefde jegens hun broeders. Zij weten niet wat het betekent om een juk met Christus aan te gaan en van Hem te leren. Qua karakter lijken ze niet op Hem. Zij

aanvaardden Hem niet als degene die hun zonden wegneemt en hun Zijn gerechtigheid toerekent.

De wereld kent God niet door wijsheid. Velen hebben welsprekend over Hem gesproken, maar hun veronderstelde gezonde redenering en hun subtiele argumenten brengen de mensen niet dicht bij Hem, omdat zij zelf niet in wezenlijke verbinding met Hem staan. Terwijl ze beweren dat ze wijs zijn, worden ze dwazen. Hun verkeerde indrukken en onvolmaakte kennis van God leiden hen er niet toe deel te krijgen aan Zijn goddelijke natuur. Hun leven is niet aangepast aan Zijn beeld. Een juiste kennis van God is geen gerucht dat wordt gerapporteerd, maar een intelligente, experimentele kennis.

In Zijn lessen en Zijn machtige werken is Christus een volmaakte openbaring van God. Dit verklaart Christus door de geïnspireerde evangelist. “Niemand heeft ooit God gezien”, zegt hij; “de eniggeboren Zoon, die in de boezem van de Vader is, heeft Hij hem verklaard.” “Niemand kent de Zoon dan de Vader; noch kent iemand de Vader, behalve de Zoon, en hij aan wie de Zoon het zal openbaren.” Deze woorden laten zien hoe belangrijk het is om het karakter van Christus te bestuderen. Alleen door Christus te kennen kunnen wij God kennen.

Als onze vertegenwoordiger staat Christus op de hoogst mogelijke grond. Toen Hij als boodschapper van God naar de wereld kwam, hield Hij de redding die van God komt in Zijn hand. De hele mensheid werd aan Hem overgeleverd; want in Hem was de volheid van de Godheid. Hij is het licht van de wereld en Hij kwam om de wereld te verlichten. Als dat licht verborgen was geweest, zou de wereld zijn vergaan; maar het is Gods plan dat de mens niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Zo volledig openbaarde Christus de Vader, dat de boodschappers die door de Farizeeën waren gestuurd om Hem te halen, gecharmeerd waren van Zijn aanwezigheid. Onder de overtuigende kracht van de Heilige Geest vergaten zij hun opdracht. Toen ze het zachte licht van de heerlijkheid van God aanschouwden dat Zijn persoon omhulde, toen ze de genadige woorden hoorden die van Zijn lippen kwamen, hielden ze van Hem. En

toen zij zonder Hem terugkeerden, werd hen door de Farizeeën gevraagd: “Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?” zij antwoordden: “Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Man.” Als wij Christus aanschouwen, zullen wij naar Zijn beeld worden veranderd en geschikt worden gemaakt om Hem bij Zijn komst te ontmoeten.

Nu is het tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Heere. De bereidheid om Hem te ontmoeten kan niet in een ogenblik worden bereikt. Ter voorbereiding op dat plechtige tafereel moet er een waakzaam wachten zijn, gecombineerd met serieus werk. De vereniging van deze twee maakt ons compleet in Christus. Het actieve en devotionele moeten gecombineerd worden, zoals het menselijke en goddelijke in Christus het geval was. Zo verheerlijken Gods kinderen Hem. Te midden van de drukke taferelen van het leven zullen hun stemmen gehoord worden die woorden van bemoediging, hoop en geloof spreken. De wil en de genegenheden zullen aan Christus worden gewijd. Zo bereiden zij zich voor om hun Heere te ontmoeten; en als Hij komt, zullen ze met vreugde zeggen: “Dit is onze God; we hebben op Hem gewacht, en Hij zal ons redden: ... we zullen blij zijn en ons verheugen over Zijn redding.”

“De Heere is niet traag met betrekking tot Zijn belofte, zoals sommige mensen dit als traagheid beschouwen; maar Hij is lankmoedig jegens ons, niet willende dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met veel geraas zullen vergaan, en de elementen met vurige hitte zullen smelten, en ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen worden verbrand. Als gij dan ziet, dat al deze dingen zullen oplossen, wat voor soort mensen behoort u dan te zijn in alle heilige gesprekken en godsvrucht, terwijl u uitkijkt naar en zich haast naar de komst van de dag van God, waarin de hemelen, die in vuur en vlam staan, zullen vergaan en de elementen zullen smelten met vurige hitte? Niettemin zien wij, overeenkomstig Zijn belofte, uit naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, wees ijverig, als u naar zulke dingen uitkijkt, zodat u in vrede, onbesmet en onberispelijk door Hem gevonden kunt worden.”



Voor meer informatie kijk op
www.krachtvanboven.nl
The Review and Herald, July 20, 1897