

## WANT DOOR GENADE BENT U BEHOUDEN DOOR GELOOF



DOOR DONNA HERNBERG

**E**r staat een prachtig juweeltje in Steps to Christ (Schreden naar Christus p. 34). Op pagina 52 schrijft mevrouw White:

“Sommigen lijken het gevoel te hebben dat ze in hun proeftijd verkeren en aan de Heere moeten bewijzen dat ze hervormd zijn, voordat ze aanspraak kunnen maken op Zijn zegen. Maar ze kunnen ook nu al aanspraak maken op de zegen van God. **Ze moeten Zijn genade, de Geest van Christus, hebben om te helpen bij hun zwakheden, anders kunnen ze het kwaad niet weerstaan.** Jezus houdt ervan dat we tot Hem komen zoals we zijn, zondig, hulpeloos, afhankelijk. We mogen komen met al onze zwakheid, onze dwaasheid, onze zondigheid en in berouw aan Zijn voeten vallen. Het is Zijn heerlijkheid om ons in de armen van Zijn liefde te sluiten en onze wonden te verbinden, om ons te reinigen van alle onreinheid.”

Naast de prachtige waarheid dat onze Verlosser ons graag ontvangt zoals we zijn in onze zwakheid om onze wonden te verbinden en ons te reinigen van alle onzuiverheden, leren we in deze paragraaf dat genade de Geest van Christus is. “Ze moeten Zijn genade, de Geest van Christus, hebben om te helpen bij hun zwakheden, anders kunnen ze het kwaad niet weerstaan.”

“De natuur van de Geest is een mysterie dat de mens nooit kan begrijpen” (AA 52.1), “maar ondanks de mysterieuze natuur van de Geest weten we allemaal dat de identiteit van de Geest Jezus Christus is” (Lt66, 10 april 1894, par. 18). Op dezelfde manier kunnen we weten dat de genade van God de Geest van Christus is, ook al is er veel over Gods genade dat ons niet bekend is en mysterieus is. Zoals genade de Geest van Christus is en de Geest van Christus een mysterie is, zo is genade een mysterie, ook al kunnen we er iets van weten.

Dit begrip van genade is een prachtige openbaring die een rijke betekenis geeft aan Gods woord. In het boek Hebreeën lezen we bijvoorbeeld.

“Als wij dan zien dat wij een grote Hogepriester hebben, die in de hemelen is overgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij dan vasthouden aan onze belijdenis.

Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan worden aangeraakt met het gevoel van onze zwakheden, maar die op alle punten is verzocht zoals wij, maar zonder te zondigen.

Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om te helpen in tijd van nood.” Hebreeën 4:14-16

Het woord voor “troon” is Strong's G2632, “thronos”, en het betekent “een (konings)troon, zetel; macht, heerschappij; of (concreet) een potentaat (machthebber, heerser, vorst)”. Jezus, onze bemiddelende Hogepriester, vertelt ons dat als wij, die slecht zijn, weten hoe we goede gaven aan onze kinderen moeten geven, hoeveel te meer zal onze

hemelse Vader ons dan de Heilige Geest geven als we Hem daarom vragen (Lucas 11:13). We hebben het voorrecht om door Christus vrijmoedig naar de hemelse Potentaat van eeuwige macht en barmhartigheid te komen, vanwaar alle zegeningen stromen, om “Zijn genade, de Geest van Christus” te ontvangen. Hij zal ons de Geest van Zijn Zoon geven (Galaten 4:6, 7), de hulp die we nodig hebben om elke verleiding tot zonde te overwinnen, maar ook om ons te herinneren dat we met oneindige liefde bemind worden als Gods kinderen. Als we vrijmoedig zijn om te vragen, zullen we de Geest van Christus ontvangen om ons te helpen in onze tijden van nood, om te helpen bij onze zwakheden en om het kwaad te weerstaan.

“Laten wij daarom vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en de Geest van Christus vinden [of krijgen] om te helpen in tijd van nood.” Hebreëën 4:16

We “moeten Zijn genade, de Geest van Christus, hebben om bij [onze] zwakheden te helpen, of [we] kunnen het kwaad niet weerstaan.” We moeten altijd vechten tegen de verleiding om te denken dat we niet goed genoeg zijn om naar de troon van genade te komen, of dat we niet rein genoeg zijn, of dat God niet van ons houdt, of dat onze schaamte en schuld ons uitsluiten van dit kostbare voorrecht, want “Jezus houdt ervan dat we tot Hem komen zoals we zijn, zondig, hulpeloos, afhankelijk. We mogen komen met al onze zwakheid, onze dwaasheid, onze zondigheid en in berouw aan Zijn voeten vallen. Het is Zijn glorie om ons te omsluiten in de armen van Zijn liefde en onze wonden te verbinden, ons te reinigen van alle onreinheid.”

Broeders en zusters, laten we dan vrijmoedig naar de troon der genade komen, naar onze vriendelijke en liefdevolle Vader in de hemel die ons de gave van de Geest van Zijn Zoon heeft beloofd, en dit meest voortreffelijke, volmaakte en oneindig krachtige genadegeschenk ontvangen om ons te helpen in onze tijd van nood.



[WWW.KRACHTVANBOVEN.NL](http://WWW.KRACHTVANBOVEN.NL)

2024

For by Grace Ye Are Saved Trough Faith